

## FDF Bagsværd-Stengård i Skotland

I sommerferien har FDF Bagsværd-Stengård været på sommerlejr i Skotland – vi har besøgt Gladsaxes venskabsby Paisley lidt udenfor Glasgow. Vi var 36 forventningsfulde deltagere der var mødt op på Bagsværd station om formiddagen fredag den 30. juni. Vi var med fly fra Kastrup til Edinburgh og med bus fra Edinburgh til spejdercentret Lapwing Lodge lige udenfor Paisley.

Vi besøgte Luss Highland Game og fik mulighed for at være tilskuer til nogle af de mere eller mindre skøre discipliner som der blev dystet i – sækkepibe, pælekast, kast med store sten, dans, cykelløb, høstak-kast m.m. Vi fik stor inspiration fra besøget til Luss Highland Game, så vi udførte vores eget Highland Game hjemme på spejdercentret senere på ugen.

Nogle af deltagerne prøvede kræfter med de Skotske bjerge og var på vandretur i mere eller mindre silende regn og tonsvis af irriterende mitter der hele tiden gjorde at vi ikke kunne stå stille. Samtidig med vandretur var der andre der besøgte whisky distilleriet Auchentoshan; dog uden smagsprøver til børnene.

På lejren fik vi besøg af flere forskellige spejdergrupper, og vi fik lært nogle sjove lege af dem, og de fik lært andre sjove lege af os. Der var flere af de Skotske spejdere der deltog i vores aftenunderholdning hvilket var specielt sjovt, da vi havde to "udklædte Skotter" med hjemmefra til at stå for underholdningen.

Et besøg i den lokale kirke i Paisley var et af højdepunkterne på turen – vi blev taget rigtig godt i mod af de ansatte i kirken hvor der både var rundvisning, besøg i kirketårnet, saftevand og kage. Her var der også deltagelse fra nogle spejdere tilknyttet kirken. Efter besøget i kirken indtog vi vores frokost på pubben lige overfor kirken – menuen bestod af smagsprøver på Haggis som er en Skotsk specialitet samt enten fish & chips eller burger.

Det Skotske højland fik vi besøgt på en lang bustur hvor vi også var med skilift op ad et af bjergene ved Glen Coe – en flot tur med interessante historier om bl.a. de stridigheder der har været mellem de forskellige klaner i Skotland.

Vi besøgte Edinburgh Castle og fik brugt nogle af vores lomme penge på indkøb af souvenirs i Edinburgh. I Edinburgh fik vi også hørt kanonen gå af kl. 1 – Skotterne er så nærrige at man skal spare på krudtet, så kanonen giver kun et skud for at vidne om at klokken nu er 1.

Om torsdagen afholdt vi vores eget Highland Game på spejdercentret – dette godt inspireret af vores besøg tidligere på ugen til et rigtigt

Highland Game. Om eftermiddagen fik vi besøg af borgmesteren Lorraine Cameron som også deltog i tovtrækningen som del af konkurrencen. Efterfølgende holdt borgmesteren reception for os på spejdercentret, og hun uddelte diplomer til deltagerne.



Billede 1: Glen Coe – Toby, Evaline, Freja og Josefine



Billede 2: Edinburgh Castle

Vi oplevede virkelig det varme venskab der er opbygget mellem Paisley og Gladsaxe som venskabsby, og vi har ikke tidligere følt en så rar og varm venskabelighed ved andre besøg. Vel hjemme i Gladsaxe kan vi se tilbage på en fantastisk tur for 36 FDFere i det Skotske. Onsdag den 16. august mødes alle FDFerne der deltog på turen til fælles møde kl. 18.30, hvor det er sikkert at vi kommer til at snakke om nogle af de dejlige minder fra turen.

Med venlig hilsen

Johnny Nielsen

Kredsleder i FDF Bagsværd-Stengård

Vedhæftede billeder er taget af Mark Skovbo Olsen.



Billede 3: Fra vores eget lokale Highland Game. Borgmesteren Lorraine Cameron ses i midten